
**XIN LƯU Ý:
ĐÂY CHỈ LÀ BẢN CHÉP NHÁP
CHƯA ĐƯỢC SỬ GIÁC NGUYÊN HIỆU ĐỈNH.
QUÝ PHẬT TỬ TẠM THỜI CÓ THỂ DÙNG LÀM
TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHO RIÊNG MÌNH.
XIN TRÁNH IN ẤN PHỔ BIẾN.**

Kinh Đại Bồn (3)

<blockquote>Kalama tri ân bạn dieulienhoa67 ghi chép.</blockquote>

[10/10/2022 - 12:56 - dieulienhoa67]

Phần Chánh Kinh chúng ta có thể tự đọc vì chỉ toàn là kể chuyện. Chúng tôi chỉ cung cấp những chi tiết mà quý vị 0 thấy được trong Chánh Kinh. Phần này nói về đời sống sinh hoạt của 1 vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác kiếp chót. Trong đây ghi rõ tất cả chư Phật 3 đời đều có truyền thống, cổ lệ giống nhau, còn gọi là Pháp Nhĩ - Dhammata (Paveni, Parampara, Tanti), nghĩa là truyền thống như vậy.

Truyền thống 3 đời chư Phật, đức Bồ Tát kiếp chót, từ lúc nhận lời chư thiên giáng sanh xuống trần, từ đó trở đi có nhiều chuyện lạ. Lạ đến độ mà nếu 0 có những sinh hoạt đời thường thì sẽ thấy rằng các Ngài rất là xa cách với nhân gian. Vì nếu Ngài tự hóa sanh 0 cha mẹ, lớn lên 0 vợ con thì quá lạ nên bắt buộc Ngài phải có mẹ, phải ở trong bụng mẹ bao lâu. Theo cổ tục thì phải ở trong bụng mẹ 10 tháng cho cơ thể cứng cáp khỏe mạnh hoàn chỉnh. Khi ra đời lớn lên cũng phải trải qua thời niên thiếu như bình thường, kháu khỉnh, thông minh, tuấn tú. Trong đây cũng có những câu hỏi như là lúc ngài đản sanh.

Sau khi chư thiên thỉnh Ngài giáng trần thì Ngài mới quán xét xem ai sẽ là cha, mẹ của mình. Mình sẽ sanh vào xứ nào. Dòng dõi ra sao. Quán xét xong Ngài thấy được, 5 yếu tố đã đầy đủ thì Ngài nhận lời, nhập thai, sanh vào bụng mẹ. Người mẹ đó phải tu hành nhiều đời nhiều kiếp. Từ đó ngài ở trong bụng mẹ 10 tháng. Trong đây nói rõ là những đứa bé khác ở trong bụng mẹ ngồi chồm hổm, 2 tay/chân co lại, giống như 1 con khỉ dưới gốc cây vào lúc mưa gió. Trong Chú Giải ghi như vậy. Riêng vị Bồ Tát trong bụng mẹ ngồi xếp bằng như vị Pháp Sư.

Điều thứ 2 là khi ngài lia cõi tời, ngài biết rõ là ta sẽ đi tái sinh, tuy 0 biết từng sát na. Ngài biết rõ lúc vào trong bụng mẹ. Bà mẹ nhìn thấy Ngài như người ta thấy 1 vật để trong chiếc bình pha lê, nhưng Ngài thì 0 thấy bà mẹ. Khi đủ ngày tháng, Ngài rời bụng mẹ trong tư thế 1 vị Pháp Sư rời Pháp Tòa. Trong đây ghi rõ, đầu tiên, Phạm Thiên nâng Ngài rời mới đưa cho Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương mới đưa cho cung tần thể nữ. Mọi người bồng Ngài thì ngài bước xuống từ tay nhân loại. Khi Ngài bước xuống thì bước đi 7 bước. Ngài nhìn 4 phương chân đi về hướng bắc rồi Ngài đọc 1 bài kệ Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Từ sinh cùng kiếp, vô hữu hậu thân. Nghĩa là trên trời dưới đất có ta là bậc Chí Tôn vô thượng, kiếp này là kiếp chót, 0 còn thân sanh tử nữa. Nói xong rồi Ngài nằm ngửa ra như 1 đứa bé bình thường. Rồi trong cuộc đời Ngài có những chuyện lạ. Có thể mọi ng thấy khó tin, nhưng trong Kinh và chú giải ghi như vậy.

Có câu là thiếu kiến đa quái, hiểu biết ít quá thì thấy cái gì cũng lạ, nghèo khổ học ít quá, vùng nông thôn thì 0 ngờ được đời sống của các nhà bác học, giáo sư các đại học nổi tiếng thế giới, của các tỷ phú ở trong khác sạn 1 đêm mấy chục ngàn USD, hay họ 0 tin có người có thể nghe nói đọc viết hàng chục thứ tiếng lưu loát theo phản xạ ...

Vị Chánh Đẳng Giác thì trong muôn triệu ngàn tỷ ức đại kiếp mới có 1 vị phát nguyện. Muốn trở thành 1 người như vậy thì phải tu hành bao nhiêu là đại kiếp. Cho nên kiếp chót của vị ấy có chuyện

là bình thường. Ở đây ghi rõ các vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ngoài các chuyện phi thường thì các Ngài cũng phải có những cái giống người ta, như là có vợ con, bỏ nhà đi xuất gia, trong Chú Giải nói như vậy.

Tiếp theo trong đây có nói 1 chuyện nữa là phước duyên của chư Phật có điểm giống và khác nhau. Điểm giống là đều tu tập các Parami giống nhau, nhưng kiểu hành trì và ước nguyện nhỏ nhỏ khác nhau. Ước nguyện lớn là các vị đều nguyện thành Chánh Đẳng Giác, cái gì cũng biết, đức hạnh nào cũng có. Ước nguyện nhỏ nhỏ là có vị thì thích cái này, có vị thích cái khác 12:20

[10/10/2022 - 06:54 - dieulienhoa67]

Vd có vị thích hào quang, có vị thích thân tướng cao lớn, tuổi thọ nhiều ...v.v. Trong chú giải nói là đó là những chi tiết nhỏ, có thể khác nhau. Trong đây nói có những vị đi xuất gia bằng cách cưỡi ngựa như Bồ Tát Tát Đạt (Phật Thích Ca Mâu Ni), có vị đi bằng voi, bằng kiệu, có vị thì cả lâu đài bay tới cõi Bồ Đề. Cây Bồ Đề ở đây là tên gọi chung cho gốc cây mà vị Phật ngồi dưới đó đắc đạo, 0 phải tên riêng của 1 loại cây (cây đa) như mọi người hiểu lầm. Mỗi vị Phật ngồi dưới 1 loại cây khác nhau và thành đạo, tất cả đều được gọi là cây Bồ Đề.

Phòng riêng của chư Phật, tùy theo thân tướng các Ngài lớn nhỏ khác nhau.

Tất cả chư Phật đều có 1 ngôi đại tự gần như là trú xứ chính. Như Phật Gotama có chùa Kỳ Viên, Ngài sống qua 19/45 mùa mưa. Là cũng nhiều vị Phật thường đi du hành giảng đạo rất nhiều. Ngoài ra còn có những trú xứ phụ ở các chùa khác. Trú xứ chính của chư Phật thì đều được trả giá rất cao mới mua được. 0 chỉ riêng Phật Thích Ca mới có Ông Cấp Cô Độc trải vàng ra để mua đất làm chùa Kỳ Viên.

Trong Chú Giải nói có 4 chỗ 0 thể bị hủy hoại bởi thiên tai địa chấn. Avichahitathana

1. Nơi Ngài ngồi thành Đạo.
2. Nơi Ngài ngồi thuyết pháp Chuyển Luân.
3. Nơi câu thang ngọc tiếp đất; từ cõi trời xuống sau khi thuyết Abhidhamma báo hiệu mẫu thân.
4. Nơi giường nằm của chư Phật tại trú xứ chính.

Chư Phật có điều khác biệt nhau.

1. Thọ lượng khác nhau.
2. Pamanavematan - thân lượng (chiều cao) khác nhau.
3. Kulavemata - dòng dõi xuất thân, hoặc là Bà La Môn hoặc vua.
4. Pathanavematan - thời gian hành đạo trước khi thành Phật khác nhau, từ 7 ngày - 6 năm.
5. Rasmivematta - hào quang tỏa ra ít nhiều khác nhau. Vd như Phật Di Lặc và Phật ... thì hào quang của Ngài chiếu sáng 10 ngàn vũ trụ khiến chúng sinh 0 thể phân biệt ngày hay đêm. người ta chỉ biết là ngày hay đêm dựa vào tiếng gà gáy, hoặc các loài hoa nở theo giờ. Vd như hoa quỳnh nở nửa đêm, hoa 10 giờ nở lúc 10g sáng, hoa phù dung héo vào buổi chiều. 24:57

[12/10/2022 - 11:47 - dieulienhoa67]

Chúng sinh sống vào thời kỳ các Đức Phật có hào quang nhiều thì họ phải dựa vào các dấu chỉ như vậy mà phân biệt giờ giấc, ngày đêm.

Phật Thích Ca Mâu Ni thì khi thuyết pháp những trường hợp đặc biệt thì Ngài phóng hào quang chỉ 1 sải tay của Ngài, bình thường thì 0 có hào quang quanh mình. Chuyện Phật Gotama đi có hoa sen đỡ chân là do sau này thêm vào chứ thật ra 0 có. Tôi mong muốn tượng Phật trong chùa ngồi trên 1 cái bục đơn giản, kê bên là bình bát vậy thôi. Trong chùa thay vì tranh ảnh thì là những câu Phật Ngôn thâm thúy, nội dung cô đọng của Giáo Pháp.

Kể đến, tôi mong muốn hành trạng của Tăng Ni Phật tử trong chùa chính là bóng dáng Đức Phật sống động nhất. chứ còn tranh tượng nhiều, tượng lớn tượng bé, hào quang xẹt tùm lum, bông hoa trái cây đồ quý chất đầy trên bàn thờ thì 0 hay.

Ở đây 5 điều khác biệt của Chư Phật Pancavematta:

1. Ayu - thọ lượng khác nhau. Phật Gotama tại thế 80 năm, có Phật sống đến 100 ngàn năm.
2. Pamanavematta - Thân lượng. Có vị Phật thân lượng mấy chục mét, Đức Phật Gotama cao 1,8m.
3. Dòng dõi - Đức Phật chỉ sinh từ 1 trong 2 dòng dõi là Bà La Môn hoặc Sát Đê Ly.
4. Patthanavematta - Nỗ lực thành Đạo. Thời gian tu thành Đạo khác nhau, từ 7 ngày - 6 năm.

5. Hào quang ít nhiều khác nhau như đã nói trên.

Trong đây có nhắc lại câu nói của Đức Phật: này các Tỳ Kheo, Ta với sức nhớ của mình, Ta có thể nhớ lại tất cả chư Phật quá khứ đã từng trải qua những gì rồi mới thành Phật. Ta biết rõ các Ngài có giới hạnh, Pháp Tánh, trí tuệ, pháp thường trụ như vậy. Ở đây giới = đức hạnh nói chung, Pháp Tánh = Dhamma ở đây chỉ cho thiên định, nuvihari chỉ cho Pháp nào các Ngài thường an trú, cũng là định. 30:27

[13/10/2022 - 07:43 - dieulienhoa67]

Vd như các Ngài thường nhập thiên Quả, Đại Bi Định, Diệt Thọ Tướng Định, ... Đức Phật biết rõ về chư Phật như vậy.

5 Pháp Giải Thoát:

Giải thoát (Vimutti) có 5:

Có 9,9/10 người thờ Phật không hiểu rõ chữ khổ. Tưởng khổ chỉ là sinh ly tử biệt, bệnh hoạn, tai nạn đau đớn, quần quai khóc than buồn rầu đau khổ sợ hãi, những gì làm mình khổ thân khổ tâm thì mới là khổ. Hiểu như vậy thì nghèo quá, hẹp quá. Khổ có 3: Khổ khổ, hành khổ, hoại khổ.

Khổ - Khổ: sự có mặt của những gì làm thân tâm khó chịu

Hành Khổ: khổ vì sự lệ thuộc vào nhân duyên mà có, có rồi phải mất

Hoại Khổ: sự vắng mặt của những gì làm thân tâm dễ chịu

Như vậy để thấy rằng cho dù mình có ở trên cõi Phạm Thiên PTPPT thì mình vẫn ở trong vòng kiểm tỏa của Khổ. Còn khổ hiểu theo nghĩa hẹp nói trên thì lên tới Đạo Lợi là hết rồi. Nơi đó 0 có bệnh hoạn nợ nần, bệnh 0 thuốc uống, đói 0 cơm ăn, nắng gió mưa sương ... Hiểu khổ theo nghĩa hẹp thì 0 sợ sanh tử 1 cách rất ráo.

Ở đây cũng vậy, nói tu giải thoát nhưng có hi 0 hiểu giải thoát là gì.

1. Tattanga vimutti = giải thoát kiểu đối phó. Là phiền não đến đâu thì tạm thời tìm cách kềm chế đến đó. Xong rồi thì mọi sự lại như cũ. Vd như mình giận quá thì tìm 1 đề tài nào đó suy nghĩ rằng: giận người khác là tự đốt cháy bản thân mình, hoặc là mình còn bao nhiêu thời gian trên đời này mà giận hờn ng khác. 0 biết mình với họ ai đi trước. Nay mai vào hũ, 2 cái hũ nằm cạnh nhau thì cái giận sẽ còn lại gì. Nhờ nghĩ như vậy nên bớt giận, thì như vậy là giải thoát kiểu đối phó tạm thời.

2. Vikkhamthana Vimutti: giải thoát phiền não = sức trấn áp lâu bền của thiên định. Từ vài giờ >> vài chục ngàn đại kiếp, sau đó trở lại như cũ. Giải thoát bằng cách trấn áp đè nén như đá đè cỏ.

3. Samucheda vimutti = giải thoát có từ tâm Thánh Đạo, từ lúc chứng Sơ Đạo trở đi, vị Thánh 0 còn bị khổ tâm bởi thân kiến.

4. Pattipasati Vimutti = sự thanh thoát của tâm Thánh Quả. Nghĩa là diệt trừ phiền não = tâm Thánh Đạo trong 1 sát na. Sau đó vị Thánh có tâm Thánh Quả khi cần. Khi sống = tâm Thánh Quả tâm giải thoát khỏi mọi khó nhọc từ chuyện đời. Khi ấy tâm chỉ biết cảnh Nibbana.

5. Nissarana Vimutti = sự giải thoát từ việc chứng ngộ Nibbana. Nibbana là 1 trong 4 pháp Chân Đế. 1 trạng thái có thật, chỉ được biết đến = Thánh Trí. Nibbana 0 phải là sự vắng mặt của danh sắc mà thôi, như nhiều người hiểu lầm.

Mình còn phiền não thì còn tái sanh, còn danh sắc. hết phiền não thì hết tái sanh, hết danh sắc. Nhưng Nibbana 0 phải (chỉ) là hết danh sắc. Nibbana là 1 trạng thái có thật, 0 phải là cảnh giới.

39:47

[14/10/2022 - 06:47 - dieulienhoa67]

0 phải là 1 không gian, nơi chôn đê tồn tại hiện hữu, mà là 1 trạng thái yên tĩnh tuyệt đối chỉ có bậc Thánh mới biết đó là gì sau khi chấm dứt tối thiểu thân kiến. Những phần Kinh sau có tôi sẽ 0 đề cập ở đây để kết thúc sớm vì kinh này kéo dài quá lâu rồi.

Khi các vị Bồ Tát kiếp chót đang ở cõi Tusita muốn xuống trần gian Thành Đạo, trải qua tuổi thọ bao nhiêu thì hôm qua đã có nói. Nghĩa là bình thường khi thấy sống lâu thì ngài nguyện chết sớm, riêng về kiếp chót thì các Ngài sống hết tuổi thọ đó (???)

Chuyện thứ 2, trong Sớ giải ghi chỉ có chư thiên dục giới nhiều phước báu trước khi chết mới nhìn thấy những hiện tượng báo tử, 5 điều; vd như tràng hoa trang sức héo úa, y phục bị nhăn nhúm, cảm giác như thân chảy mồ hôi, thân 0 còn chói sáng như mọi khi, 0 thể đứng vững ngay trong trụ xứ của mình như là đang bị hụt chân.

1. Malamilayanti
2. Vatthanikilissanti.
3. Cacchehisedamutchanti.
4. Kayeduppaniyannokkamati
5. Devasanenasanthati.

Những vị nào có phước thiếu đức, khi nhìn thấy hiện tượng báo tử sẽ sợ hãi do 0 biết mình sẽ tái sinh về đâu. Những vị có đức độ tu hành thì yên tâm thì biết chỗ mình sẽ tái sinh chắc chắn 0 tệ.

Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác (Gotama) kiếp chót khi thấy những hiện tượng này và khi thấy chư thiên đến thỉnh ngài đi giáng sinh kiếp chót thì ngài bình thản, biết ngài sẽ đi đâu, làm gì. Trước khi nhận lời Ngài quan sát sẽ sinh về đâu, cha mẹ mình sẽ là ai, sinh vào dòng dõi nào, lớn lên trong điều kiện như thế nào. Sau khi thấy xong thì Ngài bắt đầu nhận lời.

Hôm qua chúng tôi có nói: có 2 ý kiến trái chiều về tâm tục sinh của Bồ Tát kiếp chót. Hầu hết đều cho rằng tái sinh bằng tâm đại Quả thọ hỷ hợp trí vô trợ, có ít ý cho rằng Ngài tục sinh bằng tâm thọ xả vì lòng đã 0 còn háo hức thiết tha với cảnh dục.

Nói chung về Phật thì Phật Mẫu trong đêm sắp thọ thai đều thấy đại ộng là voi trắng đi vào hông phải của mình. Sớ giải có nhắc lại 5 quy luật vũ trụ 0 thể giải thích được, gọi là 5 pháp Niyama, cố nhiên.

1. Kammaniyama = Nghiệp nào quả nấy, làm ác bị khổ, làm thiện được vui.
2. uttuniyama = Những trật tự biến chuyển sinh hóa trong thiên nhiên như xuân hạ thu đông, ngày đêm, nóng lạnh mùa nào thức nấy
3. Pichaniyama = chủng tử nào thì cho ra giống loài đó, hạt cà ra cây cà, mướp ra mướp, mèo mẹ 0 sinh chó con.
4. Cittaniyama = Bản chất tâm lý của chúng sinh là biết tốc độ sih diệt nhanh nhất trong các pháp hữu vi, mỗi lần chỉ 1 sátna làm nên 1 dòng chảy... là tâm
5. Dhammaniyama = pháp cố nhiên. Trật tự hay hình thức vận hành của từng pháp giới là cố nhiên như Bồ Tát muốn thành Phật thì phải tu Parami, khi duyên tròn thì 0 cần ai hỗ trợ, và lúc đó những điều kỳ diệu phi thường xảy ra cũng là điều bình thường.

Các vị trong room có còn nhớ giáo lý duyên khởi? Vô minh duyên hành. Vậy Vô minh là gì? Bát trí trong 4 đế là gì? VD như khổ, định nghĩa khổ, tập, diệt, Đạo.

Vì trí có 3 loại: Văn, Tư Tu. 58:58

[15/10/2022 - 11:30 - dieulienhoa67]

Cái biết của bậc Thánh là trí Tu, còn tôi hỏi các vị là trí Văn và trí Tư. Nếu học lom côm thì nói ra nghe cao siêu nhưng 0 hiểu gì hết.

Mình đang học lớp này là đang trau dồi trí Văn. Hiểu Tứ Đế theo Thánh Trí là chuyện khác nữa.

Trong đây cho mình biết Pháp Cố Nhiên là gì. Là trật tự, hình thức vận hành của các pháp giới, vd như muốn thành Phật thì phải tu Parami. Khi Parami tròn rồi thì sẽ có những chuyện mà như chúng ta học mấy ngày nay. Vd như khi duyên chín muối rồi thì về cõi Tusita giống nhau. Chư thiên trong vô lượng vũ trụ đến thỉnh Bồ Tát giáng trần giống nhau. Việc quán xét 5 điều về gia tộc, cha mẹ... giống nhau. Sau đó mọi chuyện xảy ra như lớn lên, lập gia đình, có con, bỏ nhà đi tu, thành Phật, Chuyển Pháp Luân, hóa hiện song thông, có đệ tử Thánh chúng... rồi cuối cùng nhập Nibbana giống nhau. Gọi là pháp Cố Nhiên. Trong trường hợp này, pháp Cố Nhiên 0 chỉ bao nhiêu đó. Trong đây có nói rõ từng điều mà mai một chúng ta sẽ học tới. Vd như trong đây nó : khi Bồ Tát nằm trong bụng mẹ thì người mẹ thấy ngài nhưng ngài 0 thấy mẹ. Ở chư Phật từ lúc trụ thai kiếp chót đến khi Nibbana có 4 điều bất khả xâm phạm.

1. Tính mạng của Ngài.
2. Hào quang của Ngài 0 ai che chắn được.
3. Lễ vật nào đã được nhắm đến Ngài thì 0 ai lấy đi được.
4. Trí tuệ của Ngài 0 bị ai làm khó được.

Vd phạm phu có khi gặp câu hỏi khó trả lời, Ngài thì 0. Như Ngài Xá Lợi Phất cũng có những cái 0 biết. 1 lần Đức Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất 3 lần 1 câu hỏi, ngài ấy suy nghĩ rằng có nhiều cách trả lời, 0 biết Thế Tôn muốn mình trả lời theo kiểu nào. Với bậc Chánh Đẳng Giác thì 0.

Ngay từ lúc trụ thai thì đức Bồ Tát kiếp chót có chư thiên đến bảo vệ nhưng điều đó 0 cần thiết. Trong Pali có nói: Nay các Tỳ Kheo, 0 bao giờ có chuyện tánh mạng chư Phật bị ai đó xâm phạm. Các đức Như Lai chỉ có thể Nibbana 1 cách tự nhiên mà thôi. Hãy đi đi, hãy trở về trú xứ sống thoải mái. Các đấng Như Lai 0 cần ai hộ trì bảo vệ đâu.

(dạ chư Phạm Thiên nghe Sư phát âm Pali như vậy chắc buồn lắm ạ).

Câu này được trong Kinh nói, sau khi Devadatta lăn đá Đức Phật, chư Tăng vì thương kính Phật, cứ tụ 5 tụ 3 để đọc kinh, giống như cầu an cho Ngài. Phật nghe tiếng mới hỏi Ngài Anan tiếng ai tụng đọc gì đó phải 0. Ngài Anan mới bạch Thế Tôn rằng chư Tăng rất lo lắng vì trong thời gian gần đây, rất nhiều lần và liên tục Thế Tôn bị kẻ xấu muốn ám hại. Vd như ông người thuê 16 sát thủ đến giết Ngài. Xua con voi điên Nalagiri của vua A Xà Thế đến hại Phật. Rồi ông lên núi lăn đá xuống hại Phật. Toàn muốn giết hại Phật nhưng Ngài 0 sao. Lúc đó Phật mới nói: Nay các Tỳ Kheo, 0 bao giờ có chuyện tánh mạng chư Phật bị ai đó đe dọa, tước đoạt được. Các Ngài chỉ Nibbana 1 cách tự nhiên thôi. Hãy đi đi, hãy về sống thanh thản thoải mái. Các đấng Như Lai 0 cần ai bảo vệ hết.

Tuy nhiên, trong Kinh nói suốt 10 tháng Bồ Tát trụ thai thì Tứ Thiên Vương cầm gươm đứng 4 góc để quan sát, 0 để ai quấy rầy hoàng hậu. Suốt thời gian đó, hoàng hậu, mẹ Đức Bồ Tát, tự nhiên nhàm chán 5 dục, thích giữ Bát Quan Trai, đặc biệt hoàng hậu Maya trước khi mang thai thái tử Tất Đạt Đa thì bà đã xin thọ Bát Quan Trai với sự chứng minh của đạo sỹ Asitadevila, 1 vị đã chứng PTPPT, sau khi thái tử sinh ra được 7 ngày thì đạo sỹ đến xem mặt rồi khóc cười 3 tiếng. Giải thích lý do xong, ông về núi 7 ngày sau thì tịch. Trong đây có chỗ nói rõ chỗ đó. 1:07:59

[18/10/2022 - 01:08 - dieulienhoa67]

Nghĩa là : và đã đến xin thọ giới với sự chứng minh.

1 chuyện tiếp theo nữa: sau khi sanh thái tử, bà sống 7 ngày thì mất. Tại sao?

Vì thân bà đã là nơi tạm dung của Bồ Tát kiếp chót, trở nên thiêng liêng như 1 ngôi đền - Cetiya. Quan trọng là, 0 thể để ai đó hưởng dụng hay gần gũi được nữa. Nếu bà còn sống thì còn chồng bà, phải sinh hoạt v.v. 1 điều nữa là bà là người đã lia bỏ dục tính nam nữ, việc mang thân nữ và mang thai Bồ Tát chỉ là nguyện xưa, sau khi sanh về Tusita thì trở thành vị thiên nam. Cách đây 100 ngàn đại kiếp, bà là vị tín nữ gặp Phật ... , bà nhìn thấy đức Phật lòng rất quý hóa, thương kính. Bà nghĩ trong lòng rằng người vĩ đại thế này thì chắc chắn có mẹ cha. Có được người con như vậy thì chết cũng đáng. Rồi bà làm phước và nguyện 1 kiếp sau này sinh ra người con làm Phật giống như vậy. Phật Panhura nhìn thấy túc duyên của bà là có thể nên Ngài thọ ký, báo cho biết là 100 ngàn đại kiếp nữa người sẽ là người mẹ cứu mạng vị Bồ Tát, sau này là Phật Gotama.

Cách đây 91 đại kiếp, bà gặp 1 vị Phật nữa là Phật Vipassi. Do đã nguyện rồi nên cái Parami đó đầy mình đi vòng vòng và gặp cơ hội thích hợp để vun bồi công đức. Nên nhớ điều quan trọng này. Khi mình phát nguyện điều lành gì đó thì chính điều lành đó đẩy mình tới những hoàn cảnh để mình có dịp vun bồi. Còn nếu mình có nguyện, vd như ngài Anurudha có nguyện đệ nhất thiên nhân thì ngài luôn luôn có dịp cúng dường đèn, ánh sáng cho người khác. Nhờ vậy mà đời đời sanh ra mắt Ngài rất tốt. Khi ngài là vị thiên hoặc đạo sỹ có thần thông thì thiên nhân của Ngài cũng tốt hơn người ta. 1:13:26

[18/10/2022 - 08:18 - dieulienhoa67]

Kiếp chót ngài chứng Arahant thì thiên nhân của Ngài cũng tốt hơn các vị khác. Nhớ là phải có cái nguyện. Khi nguyện như vậy, càng gần cái ngày viên thành tâm nguyện thì cái lực tự nhiên, càng gần thì nhu cầu công đức càng lớn, chính nguyện lực đẩy mình tới những hoàn cảnh đó để mình gieo trồng. Điều này rất là quan trọng. Lúc đó vào chùa bà gặp đức Phật. Phật có lòng đại bi, Ngài nhìn và biết bà có nguyện như vậy. Nên trong bài pháp thoại, ngài nhắc đến mẹ của Ngài. Rằng các phụ nữ trên đời này đều là xuất phát của tất cả vĩ nhân. Tất cả nam nhân dù vĩ đại thế nào đi nữa cũng đều có 1 bà mẹ. 0 nên xem thường nữ giới vì nữ giới có tâm thường cách mấy thì cũng hoàn toàn có thể là mẹ của 1 đấng vĩ nhân. Khi nhìn thấy Đức Phật và nghe như vậy thì hoan hỷ khắp cả người. Bà cúng dường để ngài 1 nén trầm hương. Bà có gì thì cúng đó. Bà nguyện đời sau sinh ra có 1 người con vĩ đại như vậy. Đức Phật 1 lần nữa xác chứng. Đến kiếp chót, khi sinh thái tử ra rồi thì bà chán chường thân nữ, 7 ngày sau bà mất. Bà tái sinh làm vị thiên nam cõi trời Tusita. Khi Đức

Phật lên cõi trời giảng tạng Abhidhamma, lúc đó bà là vị thiên nam. Minh hay kêu là bà nhưng nay vị ấy là vị thiên nam nơi cõi trời Tusita.

Tiếp theo, trong đây kể, khi Bồ Tát sinh ra thì nơi thân ngài 0 hề có vải quần người, nhưng do oai lực phước báu của Ngài nên ng ngoài nhìn thì thấy ngài rất kín đáo, như có tấm vải choàng. Ngày nay tượng Bồ Tát đàn sanh có miếng vải quần, nhưng thật ra là 0 có miếng vải quần. Điểm đặc biệt như vậy. lúc đó ngài từ từ bước xuống như vị Pháp Sư bước xuống từ tòa. Lúc bấy giờ các Phạm Thiên La Hán từ cõi Tịnh Cư (các vị A Na Hàm tái sinh lên cõi Tịnh Cư đắc Arahant nhưng chưa Nibbana) là người đầu tiên đưa tay đỡ lấy Bồ Tát, sau đó mới trao cho Tứ Thiên Vương, rồi đến các cung tần đỡ ngài. Lúc này, Bồ Tát bước xuống từ tay của loài người (cung tần) bước xuống đất. Lúc này, do nghiệp của Ngài nên trên hư không xuất hiện 2 dòng nước nóng và mát pha lại với nhau để tắm cho Bồ Tát, Ngài nhìn quanh rồi bước về phía bắc 7 bước Nói bài kệ 4 câu. Theo suy nghĩ của chư thiên, phía bắc là hướng tốt nhất, cho nên trong tiếng pali, hướng đông là hướng mặt trời xuất hiện đầu ngày, hướng tây là hướng sau mặt trời lặn lúc cuối ngày, hướng Bắc là cao quý. Trong Chú Giải nói ngữ mà xây đầu hướng đông là trường thọ, hướng tây là yếu thọ, hướng bắc là thông minh. Ngay giây phút Bồ Tát chào đời thì có nhiều điều lạ xảy ra trong thiên nhiên và loài người. 1:25: 15 [19/10/2022 - 09:14 - dieulienhoa67]

Mỗi chuyện kỳ lạ là 1 điềm báo cho 1 chuyện tốt sau này, lúc Ngài thành Đạo. Vd như việc Ngài đứng trên mặt đất là điềm báo sau này Ngài thành tựu 4 như ý túc. Việc xoay mặt về phía bắc điềm báo việc Ngài sẽ chinh phục thiên hạ. 7 bước chân là sự thành tựu 7 Giác Chi. Lọng trắng của chư thiên che Ngài lúc đó điềm báo sau này Ngài sẽ được giải thoát. 5 món vật dụng biểu trưng vương quyền - gươm, hải, mã, hoàng bào, quạt - cũng xuất hiện lúc đó >> sau này Ngài chứng 5 giải thoát vừa nói. Việc Ngài nhìn quanh 4 hướng >> sẽ có được Trí Vô Ngại. Ngài nói câu kệ >> sẽ Chuyển Pháp Luân. Câu kệ thứ 4 (Đây là thân cuối cùng) >> sẽ chứng Arahant. Trong giây phút Ngài chào đời, các nhạc cụ trên trái đất tự nhiên phát tiếng 0 cần tay người. 10 triệu thế giới rung động. Chư thiên trong 10tr thế giới đó gom về 1 giới này mà thôi. Chư thiên đỡ Ngài trước rồi mới đến nhân loại. Tất cả dây trời xiềng xích đều tự mở bung hay đứt. Những ai mắc trọng bệnh thì ngay trong ngày đó 0 còn đau đớn. Những ng mù bẩm sinh nhìn thấy được, người điếc nghe được. Những món ăn cần phải ủ như bơ sữa yogurt cũng thành sớm hơn. Người ngọng nói được. Tàu bè đang đi trên biển cập bến nhanh hơn. Tất cả châu báu trong lòng đất hay trên vì sao tự phát sáng. Những người thù oán nhau trong ngày đó hết giận. Lửa trong địa ngục a tỳ Avici cũng tắt trong ngày ấy. Người trong địa ngục này đứng khít liền nhau, hình phạt 0 gián đoạn, lửa cháy 0 gián đoạn nên gọi là địa ngục vô gián. Địa ngục 0 gian, cứ 3 vũ trụ có 1 khoảng trống giữa đó, như 3 cái ly xếp cạnh nhau. Khoảng trống đó chính là địa ngục không gian - Lokantara. Địa ngục này dành cho những người bất trị, phải cách ly vĩnh viễn với XH, cực ác 0 cải tạo được. Nơi đây 0 có mặt trăng/trời rơi tới. Bên dưới là vùng nước cường toan - acid, chúng sinh, giống như con dơi đeo bám vào vách đá tối tăm, cứ đụng nhau thì tưởng là thức ăn rồi xé nhau rớt xuống vùng nước phía dưới, thân xác tan ra rồi sanh trở lên. Cứ như thế trong 84 ngàn đại kiếp mới hết tuổi thọ. Ra khỏi đó thì theo nghiệp đi tái sanh. Trong những sự kiện đặc biệt như Phật Đản Sanh, Thành Đạo, Chuyển Pháp Luân ... thì ánh sáng hào quang của Phật rọi đến những chỗ này cho những loài này nhìn thấy nhau, biết rằng cũng có các chúng sinh khác như mình. 1:42:30

[21/10/2022 - 12:22 - dieulienhoa67]

Lửa A Tỳ địa ngục tự tắt. Ánh sáng xuất hiện ở địa ngục không gian. Sóng lặng gió yên. Nước biển trở nên ngọt, gió yên, 0 có sóng. Lúc đó chim chóc 0 muốn bay mà muốn đậu trên mặt đất để hòa mình với các loài trên ặt đất. Vì các loài trên mặt đất 0 thể bay lên trời, các loài chim muốn đậu trên mặt đất để cùng hòa mình với nhau. Vũ trụ nào lúc đó là ban đêm thì mặt trăng sáng hơn. Ánh nắng mặt trời 0 còn nóng. Chư thiên mọi khi ở riêng lâu đài của mình, lúc đó họ ra cửa đứng chơi vui với nhau. 4 đại châu của nhân loại = bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu (địa cầu của chúng ta), Tây Ngu Sa Châu là 4 hành tinh nằm ở 4 hướng đông tây nam bắc núi Tu Di và xoay quanh trục là núi Tu Di. Bắc Câu Lô Châu tuổi thọ tối đa là vô số tuổi, tối thiểu là 1000t, Đông Thắng Thần Châu = 700t>> vô số tuổi, Nam Thiệm Bộ Châu = 10t>> vô số tuổi, Tây Ngu Sa Châu = 500t>> vô số tuổi. Lúc đó cả 4 châu đều có mưa lớn, tất cả thiên hạ đều 0 có cảm giác

đổi, khát. Tất cả cửa lớn nhỏ tự động mở ra, cây cối ra hoa trái tùy loài. 10 triệu thế giới lúc đó được trang hoàng cờ xí vòng hoa khắp cùng như hội hoa đăng.

Giải thích: 10 triệu vũ trụ rung động = điềm báo ngài sẽ chứng Nhất Thiết Trí. Chư thiên trong 10 triệu vũ trụ đề tập trung về vũ trụ này = Ngài sẽ có thời pháp Chuyển Pháp Luân nói gọn các giáo lý chư Phật đã đang và sẽ giảng. Phạm Thiên và chư thiên đỡ Ngài trước rồi mới đến người nhân loại đỡ ngài = sau này Ngài sẽ đấng 4 tầng thiên Sắc Giới. Loài người đỡ sau = ngài sẽ đấng các tầng thiên Vô Sắc. Nhạc cụ nhạc khí tự phát ra tiếng 0 cần người chơi = ngài sẽ lần lượt thành tựu 9 pháp Thứ Đệ Trú = 8 tầng thiên Vô/Sắc + thiên Diệt. Các loại đàn (tỳ bà) tự phát tiếng = ngài chứng 9 loại định. Các loại trống tự phát tiếng = Pháp âm của ngài sẽ đến tai muôn loài. Các dây trói và xiềng xích tự tháo mở và đứt = Ngài sẽ cắt đứt kiêu mạn. Người bệnh được khỏi = Ngài sẽ liễu ngộ 4 Đê. Người ù thấy được = ngài đấng thiên nhãn. Người điếc nghe được = Ngài đấng thiên nhĩ. Các thứ thực phẩm ủ mau thành = Ngài sẽ thành tựu 4 Như Ý Túc. Người què đi được, người câm nói được = Ngài sẽ tu tập 4 Niệm Xứ. Thuyền bè mau đến bến hơn = Ngài sẽ chứng 4 Trí Vô Ngại. Kẻ thù nhìn nhau thương được = Ngài sẽ tu tập hoàn thành 4 Phạm Trú. Lửa địa ngục tự tắt = Ngài sẽ làm tắt đi 11 ngọn lửa phiền não. Ánh sáng xuất hiện ở địa ngục không gian = Ngài sẽ chấm dứt vô minh. Nước biển ngọt như mật = Ngài chứng Nibbana vốn chỉ có 1 vị giải thoát. 2:00:17

[23/10/2022 - 01:50 - dieulienhoa67]

Sóng yên gió lặng = Ngài sẽ giúp bản thân và người khác chấm dứt 62 tà kiến. Chim bay trên trời trở về đất = thiên hạ muôn phương trở về quy y với Ngài. Những hành tinh đang đêm mà trắng sáng hơn = Ngài sẽ được lòng rất nhiều người. Những hành tinh đang ban ngày thì ánh nắng 0 còn chói chang = bản thân Ngài sẽ an lạc suốt đời. Chư thiên rời lâu đài mà ra cửa đứng vui chơi = Ngài sẽ có những lúc an lạc đủ để (tự) nói kệ 1 mình. 4 đại châu có mưa lớn = sau này Ngài sẽ thuyết pháp cho khắp các vũ trụ, ban bố Pháp vũ khắp nơi. Mọi người 0 bị đói nữa = sau này Ngài tu tập thân hành niệm tới nơi tới chốn. Việc mọi người ... nữa = Ngài thành tựu hạnh phúc giải thoát. Cửa tự nhiên mở = Bát Chánh Đạo sẽ được trình bày rộng rãi cho các chúng sinh. Việc cây trái tự nhiên ra hoa trái = Ngài và chư vị đệ tử sẽ thành tựu quả Sa Môn. Việc 10 triệu vũ trụ tràn ngập hoa đăng = sau này thế giới sẽ đầy ngập Thánh Nhân.

Tiếp theo có 1 câu hỏi trong Kinh Pali: Khi Bồ Tát đứng trên mặt đất, nhìn phía Bắc, bước chân đi, nói lên tiếng hồng của con bò chúa, thì khi đi 7 bước, ngài đi trên mặt đất hay cách mặt đất 1 chút? Lúc đó cơ thể (mới sinh của) Ngài phơi bày hay 0? Lúc đó Ngài có y phục hay 0? Lúc đó trong hình thức là người lớn hay đứa bé? Sau đó Ngài trở lại hình thức đứa bé non nớt bình thường hay là tiếp tục làm người lớn?

Câu trả lời của Ngài Trưởng Lão Tipitaka Culapahaya là :

Bồ Tát bước đi trên mặt đất, 0 phải trên hư 0.

Cơ thể phơi bày nhưng mọi người 0 thấy gì khó nhìn

0 có y phục nhưng nhìn vào thì giống như có.

Dù là hài nhi mới sinh nhưng lúc đó trời người thấy Ngài chững chạc như 1 thiếu niên 16t.

Sau đi nói kệ, ngài trở lại là 1 đứa bé hoàn toàn bình thường 0 như trước đó nữa.

Như vậy là chúng ta vừa học xong những điều lạ của vị Bồ Tát kiếp chót.

Phần kê chúng ta sẽ học phần còn lại của Kinh.

**XIN LƯU Ý:
ĐÂY CHỈ LÀ BẢN CHÉP NHÁP
CHƯA ĐƯỢC SỬ GIÁC NGUYÊN HIỆU ĐỈNH.
QUÝ PHẬT TỬ TẠM THỜI CÓ THỂ DÙNG LÀM
TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU CHO RIÊNG MÌNH.
XIN TRÁNH IN ẤN PHỔ BIẾN.**

www.toaikhanh.com